

Muziekidee november 2016



Ik klim en ik klauter

Sinterklaas en zijn Pieten zijn al bijna weer in het land. De Pieten klauteren straks weer de daken op om cadeautjes in de schoorsteen te gooien.

In dit muziekidee laten de kinderen de pietjes omhoog en omlaag klauteren. Eerst met een spreektekst en later op de stijgende en dalende toonladders op een klokkenspel of ander instrument.



We beginnen met de spreektekst. Hierbij kan je een Pieten vingerpopje op één vinger zetten (bij jezelf en de kinderen) maar het kan ook zonder vingerpopje (of je tekent alleen een gezichtje op de vingers)

Ik klim en ik klauter (Tineke Vlaming)

Ik klim en ik klauter *met vinger(popje) van je voet over het been naar boven klimmen*
Dat kan ik zo goed
Ik klim en ik klauter *van je buik naar de borst omhoog klimmen*
Ik weet hoe het moet
Ik klim en ik klauter *van hand naar schouder over je arm naar boven klimmen*
Van één, twee, drie, vier
Ik klim en ik klauter *vanaf je nek tot bovenop je hoofd klimmen*
En nu ben ik hier!

Als je boven bent vraag je; en waar is het Pietje nu? (boven op het dak)

Vervolgens roetsjen jullie met het vingerpopje (of je hand) weer via je lichaam naar beneden.

Maak hierbij met je stem ook een geluid van hoog naar laag.

Deze werkvorm herhaal je zo vaak als de kinderen het leuk vinden.

Als de kinderen het spel goed kennen laat je de vingerpopjes naar boven en beneden klimmen onder begeleiding van een stijgende en dalende melodielijntje op een klokkenspel (of op een ander instrument zoals b.v. een fluit)

Eerst zeg je er nog bij of ze naar boven of beneden gaan, uiteindelijk reageren de kinderen op het gehoor op de stijgende en dalende notenreeks die je laat horen.

Dit muziekidee werd gemaakt door Christine Heijda

www.muziekmuisen.jouwweb.nl

Muziekmuisen is ook te vinden op facebook.

