

Aan de slag 11 – februari/maart 2014



Met veel schaatsmedailles in de zak, carnaval in het vooruitzicht en griepbacillen die je aan alle kanten om de oren vliegen is dit keer gekozen voor het lied 'Kiplekker'.

Zing het lied en vul de rusten (stiltes) in met twee klappen. Op de mp3 zijn deze stiltes ingevuld door gekke geluiden. Kies vervolgens samen met de kinderen steeds een nieuw geluid uit. Zing het lied vaak, steeds met een ander geluid bij de rusten. Je zou kunnen denken aan stampen, een slag op de tafel, aan muziekinstrument- of dierengeluidengeluiden, maar ook aan tongklakken of Donald Duckgeluiden. Na verloop van tijd zingen de kinderen het lied zelfstandig.

Het wordt helemaal een feestje als je de volgende keer attributen meeneemt die grappige geluiden maken, zoals een knijptoeter, een roltoetertje, een fluitje, een ratel of een fietsbel.

Kiplekker

Marjanka van Maurik

F G

Ik voel me kip kip - lek - ker. Ben zo ge - zond als een

4 C F Dm F C F

vis. En ik groei als kool. Met mij is he - le - maal niets mis!



Maak met de kinderen papieren hoedjes. Het klappen wordt nu vervangen door hoed af – hoed op. Deze bewegingen kun je voorbereiden door dit eerst te doen met bewegingen die uit twee delen bestaan: schouders op – schouders neer, arm omhoog – arm omlaag, gaan staan- gaan zitten etc.

Bij carnaval hoort natuurlijk het hossen. Maak gebruik van de opname (mp3) . Eén van de kinderen heeft een bijzondere, herkenbare hoed. Dit kind gaat voorop. De anderen lopen erachter aan. Bij het tussenspel lopen alle kinderen door elkaar. De mooie hoed wordt doorgegeven aan een nieuw kind. Wanneer het liedje weer begint, loopt dit kind voorop in de rij.

Tip: zorg dat de mp3 vaak achter elkaar kan worden afgespeeld.

